



TEKST: LAURA JANSEN / FOTO: ROB TER BEKKE

Joris Ling

SINDS WANNEER WILDE U TANDARTS WORDEN?

“Vanaf mijn tiende wilde ik dierenarts worden. Ik was zo'n kind dat dode egel-tjes in de bosjes vond en die probeerde te redden. In 2001 studeerde ik in Gent als dierenarts af, met de specialisatie paarden. Na vijftien jaar in verschillende dierenartspraktijken te hebben gewerkt, werd mijn interesse voor tandheelkunde bij dieren gewekt, omdat niemand anders die behandelingen wilde doen. Vooral chirurgie: zo vond ik het heel boeiend om een kaakje van een aangere-den kat te herstellen. Gaandeweg raakte ik steeds meer bevlogen en wilde ik alleen nog maar meer tandheelkunde en niet meer alleen bij dieren. Min of meer voor de grap besloot ik me aan ACTA in te schrijven, en ik werd nog ingeloot ook. Ik doe het versnelde traject met de studenten kaakchirurgie en heb bijna mijn hele bachelor in twee jaar tijd afgerond.”

WAT IS LEUK AAN UW VAK?

“Het contact met de patiënten. Dan voel je je echt al een beetje tandarts. Laatst

nog stelde ik een doods-bange patiënt in vijf minuten gerust. Dat vind ik mooi.”

EN MINDER LEUK?

“Bij cariologie is er een tekort aan patiënten. Dan kan ik op een ochtend misschien één of twee patiënten behandelen en moet ik me mezelf soms verder zien te vermaken. En aangezien ik een stuk ouder ben dan de andere studenten en mijn chirurgische vaardigheden al verder heb ontwikkeld, is mijn fijne motoriek al wat beter. Dat hoeft ik dus minder te oefenen en daardoor verveel ik me af en toe.”

WAAROM KNMT-LID?

“Ik vind het belangrijk dat er een club is die tegenwicht biedt bij politieke beslissingen in Den Haag. Verder is een goede

klachtenregeling fijn. Tegen mijn vriendin, ook tandarts, werd onlangs een klacht ingediend. Daar is toen door de KNMT heel netjes in bemiddeld.”

IS ER MEER DAN WERK?

“Ik werk twintig uur per week als dierenarts/veterinair tandheelkundige in Leidschendam. Ik heb ook nog gewerkt voor televisieprogramma's als *Kids voor Animals* en *Nieuws uit de Natuur*, hartstikke leuk. Verder zeil en klim ik graag. En als ik de tandheelkunde ooit zat ben, lijkt het me fantastisch om basketbakker te worden. Er is nog zoveel mogelijk.”

EN HET EIGEN GEBIT?

“Dat is gezond, maar orthodontisch een bende. Ik heb een enorme overbeet. Eigenlijk hadden ze mij op m'n twaalfde aan de beugel moeten zetten. Over tien jaar is mijn onderfront echt niet mooier, daar moet ik iets mee. Ik ken mensen die hun onderkaak naar voren hebben laten zetten, maar geen gevoel meer in hun kin hebben. Dus zolang ik nog gewoon kan eten, kijk ik het aan.” **NT**

‘Mijn fijne motoriek is al wat beter’